

Twisting by the pool (Dire Straits)



Woensdag

Vandaag was de grote dag met de toptemperatuur van deze kampweek. Geen temperatuur om door het bos te rennen, lekker lang te fietsen of een sportdag te houden. Er zat maar 1 ding op en dat was met een noodgang richting zwembad. En heel toevallig kwam dat ook nog overeen met onze ver van te voren vastgestelde weekplanning (duimpje voor de leiding).

Bij de ingang van camping Ter Spegelt werden we welkom geheten door Roos, die door ons als onze gastvrouw werd aangewezen. Toen de groep van 79 man-vrouw-kind zich bij Roos melde brak bij Roos de paniek uit. Wat een geluk voor Roos dat wij als kampleiding dit snel inzagen en direct de controle over namen. Binnen een minuut of 10 hadden we de groep naar onze vaste plek bij het meer gedirigeerd en daar een gebied van circa 60 bij 45 meter in bezit genomen. Alle handdoeken werden uitgespreid. Alle ruggen benen buiken armen oren en gezichten werden grondig ingesmeerd waarna de kids zich op de glijbanen in het zwemmeer en de voetbalkooi stortten. Na een uur of 6 hebben we de koters met veel moeite weer weten te verzamelen en konden we terug naar onze vakantiewoning.

Bij thuiskomst hebben we de traditionele kamp-BBQ gehouden. Een grandioos buffet met teveel om op te noemen. We noemen ze toch: Komkommer paprika stokbrood met kruidenboter of zuivelspread (of met nix) pindasaus hamburgers speklappen worstjes saté kipfiletjes groenteburgers heel veel sausen en diverse salades, en dat alles kon weggespoeld worden met heerlijke vruchtenbowl (uiteraard alcoholvrij). Voor deze ene keer gegeten van milieu-onvriendelijk wegwerpservies dus het corvee was vanavond een eitje.

Na de BBQ heeft kamp A zich klaar gemaakt voor de volgende traditie. Het kampvuur. De Willyhoeve is niet voor niets ons favoriete kampgebouw en heeft dus ook een echte kampvuurkuil. Echt een hele fijne plek, maar niet als de provincie geteisterd wordt door een invasie van agressieve muggen. Met gemengde gevoelens hebben we genoten van de vlammen, de kampliedjes en een spannend verhaal terwijl de muggen ons van alle kanten te pakken probeerden te krijgen.



Ondertussen was kamp B druk doende met de Zalige Liefdes Tocht. Te ingewikkeld om uit te leggen maar de basisgedachte was om tijdens het spel 2 brandende kaarsen brandend te houden en een ei niet te laten breken. Romantiek ten top.

Kamp B zit tijdens het schrijven van dit stuk (01:50 uur) nog steeds bij het kampvuur en is voorlopig nog niet van plan om aan hun bed te gaan denken. Tijdens het kampvuur hebben de groepjes hun tijdens de Zalige-Liefdes-Tocht zelfgeschreven gedichten voorgedragen. Het niveau was hoog, laag en er tussen in. Ook het verhaal van Simon over zijn vrienden, de kroeg, het spinnenwiel en de heks was indrukwekkend. Wel jammer dat de gitaar vals was.

Morgen weer een dag.

Sonja, Sheila, Sarah, Lonneke, Daniëlle, Simon, Koen, Ed, Henk, Tom, Bas, Ruben en Jurgen











